



Met een open blik op de wereld: **Vlees als oorlogsinzet**

Beste allemaal,

Het nieuws viel misschien wat tussen de plooiën maar afgelopen week is er een akkoord gesloten tussen Rusland en China omtrent de export van Russisch varkensvlees naar China. Op zich lijkt dit een 'ver van ons bed show' maar de gevolgen kunnen wel degelijk van belang zijn voor de prijzen in Europa.

Een kleine historie

Begin jaren 2000 kondigde Vladimir Poetin aan dat hij de landbouw in Rusland wou moderniseren waarbij Rusland minder afhankelijk moest worden van buitenlandse leveringen. Hij gaf zichzelf maximum 20 jaar om minstens zelfvoorzienend te worden voor de productie van melk, kippen- en varkensvlees.

De eerste jaren werd er massaal geld tegenaan gegooid met bouw van stallen en aankoop van genetica. De euforie bekoelde snel onder andere door het uitbreken van Afrikaanse Varkenspest, het niet opgeleid zijn van varkenshouders waardoor bedrijven slechte resultaten haalden, de internationale bankencrisis....

Heel wat van de originele projecten faalden. Maar na enkele moeilijke jaren en het uitroeien van back yard pigs (zeer kleine bedrijfjes waarbij velen in een dorp enkele varkens in eigen tuin hadden) ging de productie gestaag omhoog. AVP werd beter gecontroleerd en bedrijven werden steeds beter gerund. Intussen was de invoer van levende varkens uit Europa verboden omwille van AVP in Polen, vlakbij de Wit-Russische grens... Enkele landen konden nadien weer exporteren. Maar Rusland had weer maar eens aangetoond dat enkel zij beslissen met wie ze zaken doen. Leveringen van dieren en sperma werden terug opgestart, klanten kochten opnieuw genetica tot u raadt het al de oorlog in Oekraïne.

Vandaag

Op dit moment is de zelfvoorzieningsgraad van Rusland voor varkensvlees meer dan 100% en worden dus exportmarkten gezocht. Wetende dat de varkensprijs in China zeer hoog was enkele jaren geleden, werd er alles aan gedaan om met dit land een akkoord te sluiten. Maar op dat moment waren de relaties tussen Rusland en China niet al te best en kon Europa dus uitvoeren naar China, met Spanje als koploper.

Doorheen de geschiedenis houden de Chinezen er echter van niet al te afhankelijk worden van één ander land of regio en dus werden de importen uit Spanje afgebouwd ten voordele van Brazilië. Bovendien was vlees uit Brazilië goedkoper. Vandaag is Spanje nog altijd nummer één als uitvoerder naar China maar Brazilië is al opgeklommen naar plaats twee.

Sinds de oorlog in Oekraïne staat alles nu op zijn of haar kop. De Chinezen kochten het afgelopen decennium enkele grote akkerbouwbedrijven in het oosten van Oekraïne en de relaties met het

Westen zijn weer bekoeld. Daarom kwamen sinds vorig jaar ook de Russen in beeld om vlees in te voeren.

Kortom, de link is snel gemaakt: Afrikaanse varkenspest in Rusland wordt niet meer gezien als een oncontroleerbaar probleem, de roebel is fel verzwakt ten opzichte van de Euro en dus kunnen de grenzen tussen beide landen weer verder open, sinds deze week ook voor Russisch vlees. De gevolgen zijn te raden: cash geld voor de Russen en vlees voor de Chinezen, gevolgd door minder invoer in China vanuit Europa. Goedkoop graan uit Oekraïne maakt de Polen, Hongaren en Slovaken boos, ik ben er zeker van dat de Spanjaarden (en wij ook dus) op een dag zullen vloeken omdat de Chinezen bij de Russen kopen.

Of hoe (vlees)handel meedrijft met internationale politieke belangen.

Tot de volgende keer
Vriendelijke groeten,
Geert